

'Welkom in De Baarsjes' tegen kelderend imago

De Baarsjes Vriendelijke borden in plaats van schietpartijen en louche cafés TON DAMEN AMSTERDAM - 'Welkom in mooi Sauerland.' Of: 'Dank voor uw bezoek aan de Veluwe.' Een bord met zo'n tekst staat vriendelijk. Binnenkort komen er ook borden 'Welkom in De Baarsjes'.

Stadsdeel de Baarsjes probeert met 'de toeristische borden' het slechte beeld van de wijk, met louche cafés, slechte winkels, vervallen huizen en schietpartijen, tegen te gaan.

Het idee komt van D66-fractieleider **Degi** ter Haar, maar werd omarmd door het PvdA-VVD-college, en is deze week overgenomen door de stadsdeelraad. Het stadsdeel schrijft een prijsvraag uit voor het beste ontwerp van de welkomst- en dankborden aan de stadsdeelgrenzen. Tegelijkertijd probeert het bestuur creatieve ondernemers te trekken.

"Promotie moet hand in hand gaan met investeringen," aldus Ter Haar. "Tot een half jaar geleden ging het de goede kant uit met deze buurt. De vorige stadsdeelvoorzitter, de PvdA'er Henk van Waveren, haalde het nieuws met de straatcontracten, die hij sloot met hangjongeren die voor overlast zorgen. Ook trok hij aandacht met de blowverbodsborden, waarvoor ook een prijsvraag was uitgeschreven. Sinds kort komen we weer negatief in het nieuws met schietpartijen in koffiehuisen en cafés."

Desondanks zijn de huren van bedrijfspanden in De Baarsjes relatief hoog. In de Jan Evertsenstraat zijn ze bijvoorbeeld even hoog als in de Kinkerstraat in Oud-West. Het stadsdeel studeert op een regeling waardoor ondernemers tijdelijk een lagere huur betalen, vergelijkbaar met huurgewinning bij appartementen.

Ter Haar beschrijft het stadsdeel echter als 'een wijk met potentie', die een duwtje nodig heeft om 'in de lift' te komen. "De yuppen hebben we al. Er komen hier goed opgeleide jongeren wonen. Dit is de tweede De Pijp. De Baarsjes is naast Bos en Lommer en de Indische Buurt de enige wijk binnen de ring waar je nog onder de twee ton een huis kunt kopen." Volgens Ter Haar valt veel te verbeteren. "De yuppen die hier wonen, besteden hun geld niet hier. Ze doen hun boodschappen in naburige wijken als Oud-West en gaan uit eten in het centrum of De Pijp."

"Dat komt doordat we geen goede winkels en hippe tenten hebben. Een Turkse bakker en telefoonwinkels, en dan heb je het wel gehad. De Postjesweg verpietert. Dat geldt ook voor de Jan Evertsenstraat. De cafés zijn roversnesten. We zitten nog in een neergaande spiraal, terwijl het aantal bewoners met hoge inkomens stijgt."

De borden 'Welkom in De Baarsjes' moeten gepaard gaan met een verbeteringsplan. Ter Haar is met het stadsdeelbestuur al bezig ondernemers te trekken. "We hebben hier al één leuke tent, Confusion, aan de Postjesweg 7. Gezellig, lekker eten; wat we nodig hebben."

Er gebeurt veel, maar niet voldoende, vindt Ter Haar. "We hebben in de Witte de Withstraat galleries, gesubsidieerde kunstenaars. Wat we ook nodig hebben, zijn keiharde ondernemers."